

ΣΔΕ Χανίων 2019-2021 (Β΄ κύκλος)

Πέρασε ο καιρός και η φοίτησή μας στο ΣΔΕ Χανίων λαμβάνει τέλος. Τι να πρωτοθυμηθώ;

Πρώτος κύκλος, η αρχή δύσκολη και μουδιασμένη, καθότι δεν υπήρχε επάρκεια εκπαιδευτικών. Η πορεία ακόμα πιο δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα, τα μαθήματα τα παρακολουθούσαμε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WEBEX... Υπομονή και επιμονή χρειαστήκαμε όλοι μας για τη διαχείριση της πλατφόρμας αλλά βγήκαμε νικητές!

Δεύτερος κύκλος, η χαρά δεν περιγράφεται. Συμμετοχή επιτέλους στα μαθήματα από κοντά, στην τάξη, στο σχολείο! Πάλι ανεπάρκεια των καθηγητών μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά δεν πειράζει. Μας φτάνει που έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας αλλά και με τους καθηγητές μας.

Και να που πλησιάζει ο καιρός που θα αποχωριστούμε το σχολείο μας και τους ανθρώπους του, τους αγαπημένους μας καθηγητές. Σας χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη γνώση που μας μεταδώσατε και μια συγνώμη για τις στιγμές που σας προκαλέσαμε εκνευρισμό ή ακόμα και ένταση.

Δύσκολη η ώρα του αποχωρισμού αλλά είναι για το καλό μας. Είναι που θα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή μας συνεχίζοντας την εκπαίδευσή μας στο Επαγγελματικό Λύκειο!

Νίκη Βλάχου

*Τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής μου ήταν τελείως διαφορετικά. Γράφτηκα στο ΣΔΕ και όλα άλλαξαν. Απόχτησα καινούριους φίλους που είχαμε τον ίδιο στόχο, αν και ο καθένας τους είναι διαφορετικός με διαφορετικά όνειρα. **Οι καθηγητές του σχολείου μας βοήθησαν να μάθουμε νέα πράγματα αλλά και να θυμηθούμε αυτά που είχαμε ξεχάσει. Μας πήγαν επίσης επισκέψεις σε μέρη που, ενώ υπάρχουν στην πόλη μας, δεν τα ξέραμε, δεν είχαμε πάει ποτέ.** Τους ευχαριστώ πολύ που στάθηκαν δίπλα μου και με βοήθησαν να μάθω γνώσεις, να ανοίξει το μυαλό μου και να σταθώ στα πόδια μου για να μπορέσω να προχωρήσω μπροστά, να γίνω καλύτερος άνθρωπος.*

Βασίλης Ζορμπάς

Νιώθω πολύ χαρούμενος που πήρα την απόφαση να φοιτήσω στο ΣΔΕ Χανίων. Πέτα από τη σπουδαία εξέλιξή μου σε εκπαιδευτικό επίπεδο εξίσου σπουδαία ήταν και η κοινωνική συναναστροφή μου με διαφορετικούς ανθρώπους. Γνώρισα έτσι νέες προσωπικότητες, διαφορετικούς τρόπους σκέψης, διαφορετικά όνειρα. Επίσης μέσα από τις δράσεις του ΣΔΕ είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ μουσεία και να

παρευρεθώ σε σημαντικά γεγονότα των Χανίων. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου καθώς και τους συμμαθητές μου και συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτήν την εμπειρία σε όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει το απολυτήριο γυμνασίου.

Στιβανάκης Γιώργος

Ένα ζεστό κυριακάτικο πρωινό, πίνοντας καφέ παρέα με τη φίλη μας τη Μαρία στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, πιάσαμε κουβέντα για ένα θέμα που με απασχολούσε έντονα τον τελευταίο καιρό. Κι αυτό ήταν ότι δεν είχα καταφέρει να τελειώσω το γυμνάσιο. Ο τρόπος που σκεφτόμουν τότε ήταν πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που σκέφτομαι σήμερα και οι απαιτήσεις της ζωής πιο μεγάλες. Η φίλη και εκπαιδευτικός με ενημέρωσε για τη λειτουργία των ΣΔΕ. Αποφάσισα λοιπόν στα 46 μου χρόνια να ξανακάτσω στα μαθητικά θρανία.

Οι εμπειρίες μου μετά από δύο χρόνια φοίτησης είναι εξαιρετικά εποικοδομητικές ως προς τη μάθηση, την κοινωνικότητα, την ψυχαγωγία. Το ΣΔΕ σου δίνει τη δυνατότητα να φοιτάς και να εργάζεσαι, να πετύχεις και να πραγματοποιήσεις τους στόχους που είχες ονειρευτεί.

Νομίζω ότι η υλοποίηση της απόφασής μου να φοιτήσω στο ΣΔΕ θα μου ανοίξει νέους ορίζοντες. **Θα συνιστούσα σε όποιον έχει ενδιασμούς να το τολμήσει και σίγουρα θα βγει κερδισμένος.**

Θωμάς Ντάμπλιας

Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τα τελευταία δύο χρόνια πήρα την απόφαση να ξεκινήσω το σχολείο για να τελειώσω το γυμνάσιο. Το έκανα, ας πούμε, σαν πείσμα, ήθελα πολλά χρόνια να το κάνω και τα κατάφερα! Πέρυσι δυστυχώς δεν μπορούσαμε να είμαστε στο σχολείο λόγω covid. Παρ' όλα αυτά προσπαθούσα να κάνω κάποιες ασκήσεις κι όταν μας επιτράπηκε ήρθαμε στο σχολείο να γνωρίσουμε τους καθηγητές γιατί τους βλέπαμε μόνο από τον υπολογιστή. Φέτος ξεκίνησα το σχολείο κανονικά αλλά λόγω δουλειάς έπρεπε να κάνω μια παύση που σίγουρα με πήγε πίσω, αλλά προσπάθησα να συνεχίσω όσο πιο συστηματικά μπορούσα. **Έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα ή δεν τα θυμόμουν, αυτό μόνο καλό μου έκανε. Και έτσι έχω το κίνητρο να συνεχίσω στο λύκειο που δεν το είχα στο μυαλό μου ούτε για πλάκα.** Με τους καθηγητές δέθηκα πολύ, με βοήθησαν όσο δεν πάει άλλο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για να κλείσω είχα τους καλύτερους συμμαθητές, δεθήκαμε πάρα πολύ και με βοηθούσαν και στο σχολείο και εκτός σχολείου. Πιστεύω ότι, αν δεν ήταν τα παιδιά, μπορεί να είχα αφήσει το σχολείο, μου έδιναν κίνητρο να το συνεχίσω. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ!

Γιάννης Αθανασάς

Αγαπητοί καθηγητές, αν και η απόφαση να φοιτήσω ξανά στο γυμνάσιο ήταν δύσκολη, ήταν από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου. Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί ήταν υπέροχοι. Εμπειρίες, γέλια, φωνές, κοπάνες, εκδρομές, μαθήματα που δεν καταλάβαμε ποτέ κι όλα αυτά που περιέχει ένα σχολικό πρόγραμμα. Το πότε ξεκίνησα και πότε τελείωσα ούτε που τα κατάλαβα. **Πήρα πολλές γνώσεις και όχι απαραίτητα από τα μαθήματα, γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο μάθημα, είναι εμπειρίες που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.** Το ΣΔΕ με έκανε να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους αλλά πάνω από όλα με έκανε να νιώσω ξανά μαθήτριά και να μην τα παρατήσω γιατί ποτέ δεν είναι αργά.

Με μεγάλο σεβασμό, **Άννα Αλεξανδράκη**

